



# Boekentip

Surprised by Hope - N. T. Wright  
door Job Thomas

Als zowel de vorige als de huidige *general secretary* van Ichtus aanraden om eens een boek van de anglicaanse bisschop N. T. Wright te lezen, dan raakt iemand als ik geïntrigeerd. Toen begin 2008 zijn boek *Surprised by Hope* verscheen, voegde ik het aan mijn 'te lezen' lijstje toe. Een beslissing die ik me niet beklaagd heb.

Het boek is opgebouwd uit drie delen: het verleden, de toekomst en het heden. Het eerste deel is een kader voor de rest van het boek. Wright stelt het probleem hier heel duidelijk: we zijn geneigd om veel over christelijke hoop te spreken, maar we begrijpen vaak niet wat het precies inhoudt. Vervolgens focust hij op de oorsprong van onze hoop: Christus' offer, en vooral Zijn lichamelijke opstanding.

In het tweede deel heeft Wright het over de toekomst. Hij haalt een voor een de ideeën die we over het hiernamaals hebben onderuit en toont op een grondige Bijbelse basis dat het helemaal niet om de hemel te doen is. Het gaat namelijk om het 'leven na het leven na dit leven'. De hemel is daarbij een soort wachthuis waar de mensen die sterven verblijven tot God de nieuwe aarde en de nieuwe hemel maakt.

*'Redemption doesn't mean scrapping what's there and starting again from a clean slate but rather liberating what has come to be enslaved.'*

Christelijke hoop voor de toekomst is niet vrijblijvend voor het heden. Doordat we vaak teveel eenzijdige aandacht hebben voor het hiernamaals, vergeten we de opdracht die christenen hebben op deze aarde. Het is een missie die bestaat uit het bouwen aan, verkondigen van en het daadwerkelijk leven het Koninkrijk van God. Ecologie, sociale rechtvaardigheid, eerlijke handel... het zijn allemaal onderwerpen waar we als vertegenwoordiger van het Koninkrijk mee bezig zouden moeten zijn.

*Surprised by Hope* geeft wat de titel belooft en blijft je tot op de laatste bladzijden verrassen. Dit boek dat je moet gelezen hebben. Het is een oproep om in onze huidige wereld zorg te dragen voor elk aspect van de schepping. Niet uit schuldgevoel, maar uit de passie en energie die uit onze christelijke hoop voortvloeien.